



8 - 12 juni 2020



Wat is genoeg?

Het thema van deze week is op een bepaalde manier altijd actueel.

Wanneer verdien je genoeg?

Wanneer doe je genoeg aan het milieu? En nu: Hoever ga je met maatregelen tegen corona? Wanneer is het genoeg? En hoe strikt hou je je aan de regels? Is anderhalve meter genoeg? Er zijn landen waar je twee meter afstand moet houden. Wanneer is het genoeg? En er zijn landen waar het allemaal veel minder streng is. Wat is genoeg? Maar net zo goed: Hoever ga je met protesteren tegen misstanden? Wanneer is het genoeg? In de week dat George Floyd wordt begraven, kunnen we niet om deze vragen heen!

God, we hebben soms zo genoeg van al die corona-berichten. En ook van dat 'nieuwe normaal' en dat afstand moeten houden. Want het is toch niet normaal om zo met elkaar om te gaan? Dan vragen we ons af of het nu nog niet genoeg geweest is. Hoe lang gaat dit nog duren! We willen zo graag weer gewoon bij elkaar kunnen komen en door de school kunnen lopen, of zomaar spontaan naar de bios.

Maar het virus is nog niet weg en we snappen best wel dat afstand houden helpt. Daarom vragen we u om hulp. Geef ons genoeg kracht en geduld om het vol te kunnen houden.



Tien op 17 miljoen

Hoeveel mensen zijn al die moeite van de corona-regels waard?

Iedereen moet meehelpen om het corona-virus te stoppen. Ook jullie moeten je aan de 1,5 meter-regel houden en vaak je handen wassen. Maandenlang waren feesten verboden, kon je niet chillen met je vrienden, waren sport-scholen, clubs en cafés gesloten. Een enorme hap uit je sociale leven.

De meesten van jullie zouden zelf weinig merken van het virus. Je doet het dus niet voor jezelf, maar om anderen te beschermen. Dat is best een groot offer. Sommige mensen vinden het offer té groot. Ze zeggen: 'Waarom moeten we met 17 miljoen mensen thuisblijven voor een paarduizend kwetsbare en oudere mensen?'

In de Bijbel staat een indringend verhaal over Abraham die met God onderhandelt. Hoeveel goede mensen zijn genoeg reden om een hele stad te redden? Abraham begint bij 50. Als er nou 50 goede mensen in de stad wonen, zou God dan bereid zijn de stad te sparen omwille van die 50? En God reageert positief. Vervolgens dingt Abraham telkens verder af en eindigt bij tien goede mensen in die grote miljoenenstad. En ja, 'Ook als er tien onschuldige mensen zijn,' zei de Heer, 'zal ik de stad niet verwoesten.'

Elk leven is waardevol. Ook het leven van wie oud is of chronisch ziek. Het is best een groot offer om je als gezonde jongere te houden aan al die regels van het 'nieuwe normaal'. Maar al zou je samen maar tien levens redden, dan is het naar bijbelse maatstaven de moeite waard.

Hilda Algra

Citaat: Genesis 18:32 Groot Nieuws Bijbel

Vragen **

- ▶ Vind je elk leven waardevol?
- ▶ Vind je dit soort bijbelse maatstaven goed als richtlijn?

Vragen ***

- ▶ Denk jij dat er christelijke motieven zitten achter het coronabeleid in veel landen?
- ▶ In welke landen gaat het er anders aan toe?

De gewone Oase en de specials kunt ook vinden en delen met collega's, vrienden en ouders op: [ISSUU.com](https://www.issuu.com).

Zoek in het zoekveld op Oase magazine.



Genoeg geweest?

We beginnen het coronavirus een beetje onder controle te krijgen. Is de crisis nu voorbij en zijn de maatregelen genoeg geweest?

Het gaat de goede kant op. Wekenlang afstand bewaren, in je elleboog hoesten en vaak handen wassen hebben gemaakt dat we kunnen versoepelen. Premier Rutte heeft jullie, jongeren, er zelfs speciaal een pluim voor gegeven. Allemaal basisregels die aan het begin van de coronacrisis in persconferenties door de regering aan ons zijn uit- en opgelegd. Die uitzendingen - waarin we leerden wat het gebaar is voor hamsteren - braken kijkcijferrecords. We moesten allemaal ons gedrag veranderen en dat heeft gewerkt: het aantal besmettingen neemt al weken af, net als het aantal ernstig zieken op de IC's.

Nu het beter gaat heeft het kabinet besloten om minder persconferenties te houden. Is de crisis dan voorbij? Nee, nog (lang) niet! Er komen nog genoeg lastige dingen op ons af: op school, in het OV, op straat. We zullen ons aan de basisregels moeten blijven houden. Maar als het daardoor goed gaat, moet je dat als regering ook wel honoreren. Een beetje terug naar normaal dus. Bijvoorbeeld door minder persmomenten. Bovendien voorkomt het dat we eraan gewend raken. Want als er straks weer een persconferentie komt, móét er wel iets ernstigs aan de hand zijn...

François Weststrate

- ▶ Vind je het besluit van het kabinet om minder persconferenties te geven verstandig? Motiveer je antwoord.
- ▶ Wat zou het gevaar kunnen zijn als mensen gewend raken aan deze persmomenten? Leg je antwoord uit.



Aan de regels houden

Soms lukt anderhalve meter afstand houden gewoon niet.

Mensen houden te weinig afstand, er zijn te veel mensen bij elkaar, te grote groepen jongeren zijn tegelijkertijd aan het sporten... In het nieuws is er veel commentaar op mensen die niet genoeg rekening houden met de coronamaatregelen. Maar wanneer is het nu goed genoeg? Iedereen doet zijn best, maar soms lukt 1,5 meter afstand houden niet. En wat nou als we per ongeluk een keertje 1,4 meter afstand houden? Is dat heel erg?

Jurjen, 19 jaar



© Artem Ermilov | Dreamstime.com



Wanneer is het genoeg?

Genoeg is een rekbaar begrip. Wat de een veel vindt, vindt een ander nog lang niet genoeg. Hoe zit dat met jou?

Opdracht in de klas

- ▶ Ga staan. Je docent gaat je een aantal vragen stellen. Is het voor jou genoeg? Ga dan zitten!

Opdracht op afstand

- ▶ We gaan er vanuit dat je in een videomeeting zit met Zoom, Meet of Teams.
- ▶ Let goed op. Je docent gaat jullie een aantal vragen stellen. Is het voor jou genoeg? Zet dan je geluid uit.
- ▶ De leerlingen die overblijven reageren op de laatste vraag. Blijf dus luisteren.
- ▶ Zet je geluid weer aan op teken van je docent.

Toelichting voor de docent

- ▶ Alle leerlingen gaan staan. Geef je les via het scherm? Zorg dan dat leerlingen hun camera en het geluid inschakelen!
- ▶ Noem vervolgens een aantal voorwerpen, onderwerpen of bedragen en verander steeds het aantal of het bedrag.

Actuele voorbeelden:

- 2 meter afstand houden, 1,5 meter, 1 meter, 0,5 meter, etc.
- Deze zomer op vakantie naar Drenthe, naar Duitsland, naar Spanje, naar Thailand, etc.

Algemene voorbeelden:

- 1 paar schoenen, 2 paar schoenen, 3 paar schoenen, etc.
- Een uurloon van €3, €5, €7,50, €10, €15, etc.

- ▶ Wanneer een leerling het genoeg vindt, gaat hij of zij zitten of schakelt hij het geluid uit.
- ▶ Ga door tot er nog maar een paar leerlingen over zijn en bespreek dan waarom iets voor sommigen genoeg is en voor anderen niet.
- ▶ Geef aan wanneer in de discussie de leerlingen hun geluid weer aan moeten zetten, zodat ze mee kunnen doen in het gesprek.



Corona in Zweden

In Zweden zijn er minder strenge maatregelen, maar hoe komt dat?

Toen ik nog maar net in Zweden woonde, werd ik vaak verrast door hoe rustig het er was. Er was altijd wel een leeg plekje op het strand, cafés zaten bijna nooit vol en in de bus was er altijd wel een plekje vrij. Dat is zo gek ook niet. In Zweden wonen namelijk maar 10 miljoen mensen, terwijl het land veel groter is dan Nederland. In tijden van het corona-virus, geeft dit Zweden soms wel een voordeel. In een van de eerste weekenden verbaasde ik mij er bijvoorbeeld over dat mensen nog steeds in het park zaten. Maar een vol park in Zweden, zou in Nederland als een heel leeg park gezien worden. Sterker nog, foto's die ik zie van parken of stranden in Nederland waar de corona-maatregelen gevolgd worden, zitten soms bijna voller dan dat ze in Zweden op een normale zaterdagmiddag zouden zijn. Bovendien mag in Zweden ook niet iedereen zomaar naar buiten. Het zijn voornamelijk de jonge, gezonde mensen die wat meer vrij spel krijgen. Het is daarom goed om te bedenken dat wat genoeg is voor de één, voor een ander misschien te veel is.

Mijke van Leersum woont in Göteborg

- ▶ Ken jij mensen in een ander land? Hou je je bezig met de aanpak daar?
- ▶ Wat vind jij van de kritiek die geuit wordt op landen waar minder strenge maatregelen zijn dan in Nederland? Is die kritiek terecht?



Genoeg is genoeg!

De maat is vol na de moord op George Floyd

'Genoeg is genoeg'. Dat zijn veel gehoorde woorden van de afgelopen weken. De reden? In Amerika zou een 46-jarige man een pakje sigaretten hebben betaald met een vals briefje van twintig dollar. Maar dat gebeurt toch wel vaker? Toen de politie de man ging arresteren liep het helemaal mis. Hij werd 8 minuten en 48 seconden met een knie in zijn nek op de grond gelegd en kreeg daardoor geen lucht. Uiteindelijk overleed de man. De naam van deze man met een donkere huidskleur horen we nu dagelijks: George Floyd. Een omstander had de arrestatie gefilmd en binnen een paar uur was het een onderwerp waar iedereen over praatte. Vooral in Amerika werd er fel op gereageerd. Mensen gingen de straat op en riepen: 'genoeg is genoeg!' Deze woorden gaan nu de hele wereld over. Iedereen is klaar met racisme. Ik ook!

George, 13 jaar



Blauwe plekken

De klas van mevrouw Bergman volgt weer een aantal lessen op school.

Voor sommige leerlingen is dat extra fijn, omdat het thuis niet altijd even veilig is. Vandaag hebben ze buitengym van mevrouw Spaargaren

'Hé, Stef,' zegt mevrouw Spaargaren, 'wat heb je veel blauwe plekken, jongen!' 'Van de trap gevallen,' grijnst Stef. 'Dat kan gebeuren,' zegt mevrouw Spaargaren. 'Doet het nog pijn?' 'Een beetje,' zegt Stef. 'Ik moet gewoon opletten.' 'Die plek op je been ziet er naar uit,' wijst mevrouw Spaargaren. Stef krijgt een kleur. 'Gaan jullie vast beginnen,' roept mevrouw Spaargaren. 'Twee rondjes om het veld. En houd afstand van elkaar! Ik praat nog even met Stef.' 'Ik kan best meedoen, hoor,' zegt Stef. 'Dat weet ik,' zegt mevrouw Spaargaren, 'maar ik maak me een beetje zorgen om je.' 'Ik zal echt beter opletten op de trap,' zegt Stef. 'Het is voor veel mensen moeilijk om zo lang samen thuis te zijn,' zegt mevrouw Spaargaren. 'Is het misschien een goed idee als je wat vaker naar school komt?' Stef aarzelt. 'Ik zou niet weten waarom,' zegt hij dan. En snel rent hij weg.

Hilde van Halm



Waar zijn jullie mee bezig?

De broer van George Floyd roept de mensen op om te stoppen met hun gewelddadige protest.

In dit filmpje zie je een geëmotioneerde Terrence Floyd, de broer van de vermoordde George, die de menigte oproept om te stoppen met het geweld en de plunderingen. 'Hier krijg ik mijn broer niet mee terug!' zegt hij. 'Er verandert op zo'n manier niets.'

- ▶ Waarom roept Terrence Floyd op tot vreedzaam protest?
- ▶ Wat heeft dit filmpje te maken met het thema?
- ▶ <https://nos.nl/2335861>



Moeilijke vraag

bij het afbouwen van de lockdown

Wanneer is het genoeg geweest en kan de sportschool open? En wanneer kun je met je klas weer vrij de gang door lopen? Er staat wel heel veel op het spel... Wat kan nog niet en wat weer wel?

Wanneer is het genoeg geweest en kun je samenkomen? Vanaf wanneer kan iemand weer van verre reizen dromen? Zijn we te streng of juist te slap? Wanneer volgt weer een nieuwe stap?

Geen mens wil graag naar de IC. Zo ziek zijn, dat wil niemand. Nee. Er is genoeg geleden. Dus mag de afbouw niet te snel, maar ja, die regels knellen wel. Ze worden overtreden.

Is onze aanpak wel terecht of is die overdreven? Waarschijnlijk kun je later pas het juiste antwoord geven. Nu denk je nog: wat is genoeg? Zijn we te laat of juist te vroeg?

Greet Brokerhof-van der Waa

FOTO © Artem Ermilov | Dreamstime.com