



2 - 5 juni 2020



## Actie! - vervolg

Tijdens deze korte week na Pinksteren gaan we verder met het thema 'Actie!'. Grappig genoeg heel actueel, nu de scholen weer opengaan. Genoeg te doen, immers. We kunnen wel gelaten ondergaan wat er in deze tijd allemaal *niet* kan, maar uiteindelijk komen we alleen verder als we in beweging komen en aan de slag gaan met wat er *wel* kan. En dan blijken we heel veel voor elkaar te kunnen betekenen. Zo passeren er deze week mooie voorbeelden van acties die de wereld mooier maken en die laten zien dat daadkracht en saamhorigheid veel tot stand kunnen brengen.



God, dank u voor iedereen die in deze moeilijke tijd niet bij de pakken neer is gaan zitten, maar actief aan het werk is om oplossingen te vinden.

Dank u voor al die mensen die zich bezighouden met hoe het nu verder moet: hoe we bedrijven en scholen weer veilig kunnen opstarten.

Dank u voor al die mensen die dag en nacht speuren naar een werkend vaccin of medicijn. En voor de gezondheidswerkers die heel veel gedaan hebben.

Zulke mensen geven ons moed. Wat goed dat ze er zijn, God!



## Wat kan er wél?

Als je in mogelijkheden denkt, kom je eerder in actie.

Natuurlijk, er mag gelukkig steeds meer. Maar vrijwel iedereen heeft nog te maken met allerlei corona-beperkingen. Siem is er echt helemaal klaar mee. Hij gaat graag naar de sportschool, en dat kan dus al heel lang niet. Met een chagrijnig gezicht hangt hij op de bank. Dan appt zijn vriend Nigel. Die heeft net gebeld met de gemeente en gevraagd of ze met een groepje buiten kunnen sporten op het veld naast de sporthal. Yes, dat mag nu weer! De vorige keer toen Nigel belde mocht dat maar met 2 mensen, natuurlijk op 1,5 meter afstand. Maar nu mogen er veel meer mensen meedoen. Nigel heeft al een work-out bedacht. 'Ga je ook mee, Siem?! Wel zelf even een matje en gewichten meenemen!'

Nigel is iemand die al snel bedenkt wat er allemaal wél kan. In de Bijbel is het Gideon, die met een klein legertje moest vechten tegen een sterke vijand. Wat kon wél met dit groepje? Gideon deed het volgende. Hij verdeelde zijn driehonderd soldaten in drie groepen. Ze moesten allemaal een trompet meenemen. En ook een brandende fakkel, verstopt in een lege waterkruik. Beetje vreemd, maar er zat een plan achter. Ze slopen 's nachts het vijandige kamp binnen en maakten enorme herrie door te trompetteren en hun kruiken kapot te slaan. Ze riepen en zwaaiden met hun fakkels. De vijand raakte compleet in paniek en werd verslagen!

Wat een actie!

Jeanet Aartsen

Citaat: Rechters 7:16 Bijbel in Gewone Taal

## Vragen

- ▶ Hoe zit jij in elkaar: denk je eerder over wat er niet meer kan, of over wat er wel weer kan?
- ▶ Van welke beperkingen door de corona-crisis heb je het meeste last?
- ▶ Wat heb jij nodig om in actie te komen?

De gewone Oase en de specials kunt ook vinden en delen met collega's, vrienden en ouders op: [ISSUU.com](https://www.issuu.com). Zoek in het zoekveld op Oase magazine.



## Een klein gebaar

Een klein gebaar kan een groot effect veroorzaken. Twee meiden zijn in de krant gekomen omdat ze iets wilden doen voor de mensen in hun dorp.

De twee meiden stralen op de foto in de plaatselijke krant uit een klein dorpje in Drenthe: Fleur en Annelie zijn eventjes een beetje beroemd. Op Facebook stromen de bedankjes binnen. Wat eerst begon als een klein gebaar groeide uit tot een heus krantenartikel. Samen knutselden de meiden dagen lang papieren visjes aan de keukentafel die ze rondbrengen in hun dorp: 'Hou vol!', schrijven ze er op, want in deze Corona-tijd is het vooral een kwestie van volhouden, vonden ze. Eerst deden ze de visjes bij het verzorgings-tehuis in de bus, maar al snel waren de andere huizen in het dorp aan de beurt.

De inwoners van het dorpje zijn er maar wat blij mee. Een klein gebaar kan juist heel fijn zijn. Als je de hele dag alleen thuis bent en niemand ontmoet, kan zo'n visje in je brievenbus even een glimlach tevoorschijn toveren. Probeer het zelf ook maar eens. Ook jij kunt zo maar iemands dag een beetje mooier maken!

Diana Jakobs

## Vragen

- ▶ Heb jij ook wel eens zoiets leuks gedaan voor iemand tijdens deze Corona-tijd?
- ▶ Welke boodschap zou jij op de visjes schrijven?
- ▶ Aan wie zou jij zo'n visje willen geven?



## Frisse actie

Judith is op zoek naar wat er wel kan.

Ik zit op zwemmen, maar door de coronamaatregelen is het binnenzwembad gesloten. Gelukkig is een buitenbad in de buurt wel weer open. Dus ik bestelde gelijk een abonnement en ging vol goede moed naar het zwembad. Voor ik erin sprong, stond ik te bibberen voor de badrand. Het water bleek heel koud en zelfs na het inzwemmen voelde het nog fris. Warm douchen kon natuurlijk niet, want door de maatregelen waren de douches gesloten. Dus kleedde ik me snel om en fietste naar huis. Toen ik thuis kwam, was ik trots op mezelf. Ik had ook hangend op de bank kunnen zeuren dat het binnenzwembad gesloten was. Maar ik merk dat het leuk is om in actie te komen en dingen te doen die wél kunnen. En ik krijg er energie van!

Judith, 18 jaar



© Engdoo Wichitpura | Dreamstime.com



## Geef!

Stel je voor dat je op straat door iemand wordt aangesproken. Even schrik je, want wie zit er nou te wachten op alwéér zo'n verkooppraatje? Maar deze keer wil degene die je aanspreekt je niets verkopen. Hij wil je wat geven!

'Doe er wat leuks mee,' zegt hij. En voor je het weet sta je met een envelop in je hand en is de gever verdwenen. In de envelop blijkt een briefje van vijf euro te zitten. Met een kaartje, waarop staat:

Hallo! Wist jij dat bewezen is dat 'geven' mensen gelukkig maakt? Daarom geef ik jou vandaag vijf euro. Je kunt twee dingen doen: Of je trakteert jezelf op iets leuks, of je geeft deze envelop weer door aan iemand anders. Wie weet hoeveel mensen je blij kunt maken met één briefje van vijf euro. Wat je ook kiest, het is allebei goed. Veel geluk!

## Vragen

- ▶ Hoe zou jij reageren als je zo'n envelop zou krijgen?
- ▶ Wat zou jij doen?

## Opdracht

- ▶ Denk na over deze vragen. De kernvraag is: maakt 'geven' mensen gelukkig?
- ▶ Schrijf een reactie in ongeveer 150 woorden, en ga in op wat jij zou doen en waarom.

## Toelichting voor de docent

- ▶ Stuur de tekst door naar je leerlingen en geef aan wanneer je hun antwoord wilt ontvangen.
- ▶ Lees de tekst voor in de (digitale) klas en bespreek de vragen. Houd een filosofisch gesprek over de vraag of 'geven' mensen gelukkig maakt. Geldt dat voor alle mensen? Geldt dat altijd? Maakt het dan nog uit wat je geeft? Word je dan ook gelukkiger als je meer geeft, of vaker iets geeft?



## 'Schoolmaaltijd'

Britse meester brengt dagelijks meer dan honderd schoolmaaltijden bij de kinderen thuis.

Ook in Engeland hebben de kinderen een tijd lang thuis gezeten vanwege het coronavirus. Meester Zane Powel uit het Noord-Engelse Grimsby loopt dagelijks met 50 kilo bagage op de rug om de arme kinderen van zijn school toch een gratis schoolmaaltijd te bezorgen.

(rtlnieuws.nl | schoolmaaltijd | 2'16)

## Opdracht

- ▶ Bekijk het filmpje over de actie van Zane Powel.
- ▶ Bespreek de volgende vragen:
- ▶ Wat vind je ervan dat kinderen in Engeland op school een gratis maaltijd krijgen?
- ▶ Waarom is Powel zijn actie gestart?
- ▶ Is Powel een held?



## Examentoespraak

Oud president Obama sprak de Amerikaanse examenkandidaten toe.

Begin juni krijgen normaal gesproken de examenkandidaten in Nederland de uitslag van hun examen. Dit jaar gaat dat allemaal heel anders. Geen feestjes, geen bijeenkomsten. Ook in Amerika is alles online gegaan. Bij die gelegenheid sprak Obama de 3 miljoen leerlingen toe: "Niemand doet grote dingen alleen. Als mensen bang zijn, is het gemakkelijk om cynisch te zijn en te zeggen: laat me gewoon voor mezelf zorgen, of voor mijn familie, of voor mensen die eruit zien of denken of bidden zoals ik. Maar als we een wereld creëren waarin iedereen kansen heeft om een baan te vinden en een universiteit te betalen, als we het milieu gaan redden en toekomstige pandemieën willen verslaan, dan moeten we dat samen doen."

(YouTube | Obama Graduation | 7'26)



## Weer op school

Na al die weken thuisonderwijs, mag de klas van mevrouw Bergman eindelijk weer naar school. Een school waar veel dingen anders zijn, maar waar gelukkig ook veel vertrouwd te vinden is.

Ze zitten in een ruime kring. Mevrouw Bergman steekt de kaars aan.

'Kinderen,' zucht mevrouw Bergman. 'Wat ben ik blij dat ik jullie weer écht zie!'

'Anders ik wel,' zegt Stef. 'Ik wil nooit meer zo lang thuisblijven.'

'En ik!' roept Ceren. 'Het was thuis echt moeilijk om te leren!'

'Ik verveelde me dood,' zegt Mustafa.

'Het was saai!' zegt William.

'Ik vond het fijn,' zegt Indi. 'Ik houd wel van rustig.'

'Thuis kon ik bijna niks maken,' zegt Eddie. 'Hier wel. Toch? We hebben toch wel techniek en koken enzo?'

'We gaan dat straks allemaal bespreken,' zegt mevrouw Bergman. 'Er is veel veranderd. Dat zie je wel aan de lijnen op de gangen. Je kunt niet bij je kluisje. De kantine is dicht. Maar er is ook veel hetzelfde. Want eerst gaan we bijpraten in de kring. Ik wil alles van jullie horen, want ik heb jullie vreselijk gemist.'

Hilde van Halm



## Voor elkaar in actie

Door de crisis laten we onszelf van onze mooie kant zien!

Ondanks dat we nu allemaal

tegenslagen meemaken door de corona-crisis laten wij onszelf van onze mooie kant zien:

mensen ontdekken nieuwe talenten, we krijgen online les en zoeken andere manieren om met elkaar in contact te blijven. Het mooiste wat er nu gebeurt, vind ik, dat mensen voor elkaar klaar staan en met elkaar meedenken. Er zijn verschillende acties bedacht om anderen te helpen. Zo heb ik een meisje in het nieuws gezien die haren vlecht van andere kinderen onder de 12 jaar, ze geeft het geld wat ze hiermee verdient aan haar tante, omdat zij door de corona-crisis geen geld verdient. Ook zijn er veel mensen die druk bezig zijn met het maken van mondkapjes of mensen die voor oudere burens boodschappen doen. We komen voor elkaar in actie, en dat vind ik zelf erg mooi om te zien. Dat geeft hoop.

Jurjen, 19 jaar