



© Marcel Abergheest | Dreamstime.com



Konings- Woningsdag

Maandag is het zo ver: dan vieren we Koningsdag Leuk natuurlijk, zo'n vrije dag. Maar dit jaar voelt het toch allemaal een beetje minder feestelijk dan normaal.

Geen kleedjesmarkt. Geen groepen mensen in het oranje. Geen koekhappen, spijkerpoepen of andere oud-Hollandse spelletjes. En het officiële programma van de koninklijke familie? Ook dat is afgelast. Zij gaan niet naar Maastricht, maar blijven thuis. Net zoals de rest van Nederland. Wordt maandag dan nog wel een beetje feestelijk? Wel als het aan de Oranjabond ligt. Zij hebben een alternatief programma bedacht. Zo kunnen mensen vanuit thuis toch stilstaan bij de verjaardag van de koning. Doe jij maandag mee met deze 'Woningsdag'?

Die begint al 's ochtends vroeg, als de zon net op is. Vanaf dat moment mag je de vlag en wimpel buiten hangen. Doe tussen 9.45 en 10u de ramen maar open, want dan gaan de klokken in het hele land luiden. En zorg dat je om 10 uur precies in je deuropening of op het balkon staat. Dan gaan we met z'n allen uit volle borst het Wilhelmus zingen.

Daarna kun je het thuis gezellig maken. Doe lekker je oranje kleren aan! Eet met z'n allen een oranje tompouce! En die kleedjesmarkt? Die verplaatst zich gewoon naar het internet. Om 16u zal het hele land een toast uitbrengen. Natuurlijk betekent dat dat je gewoon met je gezin samen wat drinkt. Maar het idee dat het hele land op dat moment tegelijkertijd proost op de koning, maakt het toch een stuk specialer!

Toelichting voor de docent

Koningsdag zal er door het coronavirus anders uitzien. Is 'Woningsdag' een goed alternatief?

- ▶ *Je kunt op vrijdag vooruitblikken op Woningsdag met je klas. Doe dat bijvoorbeeld in een online klassengesprek, of mail de tekst naar je klas.*
- ▶ *Laat leerlingen reflecteren op de vragen. Ze*



Meet-and-greet

Rosa vertelt hoe het was om haar idool te ontmoeten.

Vroeger was ik fan van Jan Smit.

Een vriendin van mij was zelfs verliefd op hem. Ze had zijn poster en volgde alle roddels en nieuwtjes. Zo ver ging ik niet, maar ik vond hem wel erg leuk. Een paar jaar geleden heb ik die vriendin, een beetje voor de grap, een kaartje gegeven voor een concert van hem. Via via konden we aansluiten bij een meet-and-greet. Dat vonden we hartstikke leuk en ook wel spannend! Eindelijk zouden we Jan ontmoeten! We stonden in een zaaltje ergens boven in de Ziggo Dome samen met andere mensen. We wisten niet zo goed wat we moesten doen, stonden een beetje om ons heen te kijken. Toen kwam Jan binnenlopen. Hij groette ons en we gingen met hem op de foto. Daarna moest hij weer weg, omdat hij natuurlijk moest optreden. We kregen een tasje met een beeldje van Jan. Dat staat op mijn bureau en elke keer doet het me weer denken aan die leuke avond!

Rosa van Halm

- ▶ *Heb jij weleens je idool ontmoet? Hoe was dat?*
- ▶ *Stelling: 'Een beroemdheid is in het echt altijd anders dan je denkt of hoopt.' Ben je het daarmee eens of oneens? Waarom?*



Te veel aandacht

Beroemde mensen krijgen ook aandacht als ze er echt niet op zitten te wachten.

Beroemd zijn lijkt me eigenlijk niet fijn, altijd die aandacht... Zelf wil ik liever op de achtergrond blijven, iemand zijn die niet echt opvalt in zijn werk. Als je beroemd bent en je wordt bijvoorbeeld erg ziek, zoals de zanger Freddy Mercury, dan gaat alle aandacht naar jou. Als je niet beroemd bent, kan je dan tenminste rustig bij je familie zijn. Zonder al dat gedoe.

George, 13 jaar

typen bijvoorbeeld mee in de chat, of sturen de antwoorden per mail op. Wil je liever dat leerlingen met elkaar in gesprek gaan? Laat ze dan in duo's met elkaar appen. Door middel van een print screen krijg jij een verslagje!



Gewone mensen

De door God gekozen profeten waren heel gewone mensen.

Er is geen gelijke aan Allah of God, of hoe je 'm ook wilt noemen. Iedereen kent hem en weet wat hij voor veel mensen betekent. Als je het hebt over beroemdheden, denk ik ook aan de profeten. In de Koran worden er tientallen beschreven. Na duizenden jaren zijn ze nog steeds populair. Daar kan geen zanger of acteur tegen op.

Het mooie vind ik, dat al deze opperberoemdheden door God uit het gewone volk gekozen zijn. Geen koningen of keizerszonen. Ze hadden problemen die iedereen zou kunnen overkomen. Zo was de profeet Mohammed een weeskind, de profeet Jozef kreeg te maken met jaloezie van zijn broers. En de profeet Mozes werd niet door zijn eigen moeder opgevoed. Ze kunnen daardoor voor iedereen een rolmodel zijn. We kunnen ons met hen identificeren. Het beeld van de beroemdheden van nu is vaak dat ze perfect zijn. Maar achter de schermen kennen ze vast net zulke problemen als ieder ander...

Halima Özen

- ▶ *Kan een gewoon iemand makkelijker een rolmodel of voorbeeld voor je zijn? Of is voor jou een perfecte beroemdheid eerder een voorbeeld? Licht je antwoord toe.*
- ▶ *Waarom zou God profeten uit het gewone volk kiezen?*



Tijd voor jezelf

Echt tijd voor jezelf heb je niet meer als je beroemd bent.

Mij lijkt beroemd zijn helemaal niet zo fijn. Ik hecht veel waarde aan lekker mijn eigen ding kunnen doen. Als je beroemd bent en veel mensen weten wie je bent, wordt dit een stuk moeilijker. Dan word je misschien wel overal herkend en aangesproken en is het lastig om echt even tijd voor jezelf te nemen.

Janne, 18 jaar

Vragen voor in de klas

- ▶ *Denk je dat aanstaande maandag een feestelijke dag wordt? Waarom wel of niet?*
- ▶ *Voelt het speciaal om met z'n allen tegelijk thuis het Wilhelmus te zingen, of tegelijkertijd te proosten op de koning?*
- ▶ *Ga jij meedoen aan Woningsdag?*